

ΌΤΑΝ Η ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ  
ΚΑΙ Η ΡΕΝΕ  
ΕΓΙΝΑΝ ΦΙΛΕΣ

Καθηγήτρια Γεωργιάνα



Όταν  
η Τζωρτζίνα & η Ρενέ  
έγιναν φίλες

Μια μέρα που ήμουν στα προνήπια είδα ένα κοριτσάκι, αλλά δεν ήξερα ποια ήταν.

Γι' αυτό λοιπόν πήγα και τη ρωτάω:  
«Εμένα με λένε Τζωρτζίνα. Εσένα πώς σε λένε;»  
«Εμένα με λένε Ρενέ.»

Αλλά ντρεπόμουν λίγο το κοριτσάκι.  
«Ε, κοριτσάκι, θες να είμαστε φίλες;»  
«Ναι, θα το ήθελα πολύ!»  
«Ωραία, τώρα που είμαστε φίλες θες να παίξουμε;»  
«Ναι, θα το ήθελα.»

«Ωραία, πάμε να παίξουμε τότε!»

«Α, έχω μια ιδέα! Θες να τραγουδήσουμε;»

«Ναι, αυτό θα ήταν τέλειο! Γι' αυτό ας τραγουδήσουμε το δικό μου τραγούδι.»

«Όχι, το δικό μου!»

«Όχι, το δικό μου!»

«Ξέρεις κάτι; Δεν σε έχω φίλη! Τέλος! Θα πάω να τραγουδήσω με άλλον!»

«Εντάξει.» είπε η Τζωρτζίνα και πήγε να τραγουδήσει με τη Χόλυ και η Ρενέ πήγε στην Κατερίνα.

Η Κατερίνα ρώτησε τη Ρενέ:

«Γιατί έχεις θυμώσει με την Τζωρτζίνα;»

«Για ένα λόγο!»

Η Χόλυ ρωτάει την Τζωρτζίνα:

«Γιατί έχεις θυμώσει με τη Ρενέ;»

«Επειδή λέει ότι πρέπει να τραγουδήσουμε το δικό της τραγούδι, κι εγώ είπα να κάνουμε το δικό μου!

Γι' αυτό είπα ότι δεν την έχω φίλη!»

Η Χόλυ είπε στη Τζωρτζίνα:

«Ηρέμησε! Μπορείς να έχεις τη Ρενέ φίλη! Ξέρεις ότι αυτό που έγινε με εσάς τις δυο είναι λίγο χαζό!»

«Σοβαρά, αυτό πιστεύεις;»

«Ναι, αυτό πιστεύω!»

«Εντάξει, θα πάω να της πω να ζητήσει συγγνώμη.»

Η Χόλυ είπε στη Τζωρτζίνα:  
«Και οι δυο σας πρέπει να πείτε  
συγνώμη!»

Η Κατερίνα είπε στη Ρενέ:  
«Κοίτα, θα το ξεπεράσεις, αλλά  
πιστεύω ότι και οι δύο σας πρέπει να  
πείτε συγνώμη!»

Η Τζωρτζίνα πήγε λοιπόν στη Ρενέ και  
είπε:

«Πρέπει και οι δυο μας να πούμε  
συγνώμη!»

Το ίδιο ήθελε να πει και η Ρενέ.

Γι' αυτό η Κατερίνα και η Χόλυ είπαν:

«Να τραγουδήσετε το δικό σας  
τραγούδι!»

Έτσι η Τζωρτζίνα και η Ρενέ έγιναν  
πάλι φίλες!!!

ΤΕΛΟΣ